

Oktober rit - Slotrit door Twente

door Evert - 28 oktober 2014

't Is zoas 't is, is een bekend Twents gezegde. En 't was zoals het was. Een sluipdoor-kruipdoortocht, achterlangs-voorlangs-dwars door het schitterende Twentse land. Captain Jos Lakerveld voorspelde al dit moois tijdens een korte briefing in startplaats Fleringen na het nuttigen van koffie dit keer niet met appeltaart, maar met saucijzenbroodjes en andere nuttige happen. Wel al dit heerlijk op kosten van onze onvolprezen schatbewaarder Hans, hulde daarvoor Heer Bakker!



Fleringen - start- en eindpunt van de slotrit door Twente

Ooit was Tubbergen, na Assen, het motormekka van ons landje. De races op het stratencircuit van deze Twentse plaats kende grote winnaars als Wil Hartog, Boet van Dulmen en Jumping Jack Middelburg.

Kort na het vertrek uit Fleringen reed de groep van maar liefst 28 motards (w.o. 1 dappere dame/ Cooky) het oude circuit op. Prachtige bochten langs mooie Saksische hoeves, veel namen beginnen hier met Erve.

Het allereerste opvallende punt was net buiten de startplaats, nl de Kroezeboom.

Velen trekken in dit jaargetijde de Grote Plas over naar Boston om daar te genieten van de Indian Summer. In Twente bleek dat je daarvoor niet naar het land van Obama hoeft te vliegen. Wat een prachtige herfstkleuren in het licht glooiende Twentse land.



Slotrit door Twente - stop op de Tankenberg

In een lang lint toerde het peloton richting Weerselo (bekend van de grote antiekmarkt) en eens van Neerlands beste ruiters Gertjan Bruggink. Wisten jullie overigens dat de beste springruiters van ons land uit Twente komen. Olympisch- en wereldkampioen Jeroen Dubbeldam en de broertjes Schröder uit Tubbergen. We reden daar aan het eind nog voorbij.

Twente staat ook bekend om zijn fraaie en talrijke landgoederen: Het Hulsbeek, de Wilmersberg, Sinkgraven en de Tankenberg. Laatst genoemde is ook het hoogste punt van deze mooie land-

streek. De passage langs de Tankenberg kenmerkte zich by the way door een wit bord met rode rand met daarop een auto en een motor. Jos durfde de stelling aan dat geen enkele WOUT 28 bonnen zou uitschrijven. Er was gelukkig geen WOUT te bespeuren.

Langs de Nederlands-Duitse grens, door Losser (ooit een berucht smokkelaarsdorp) ging de rit naar De Lutte en het Lutterzand. Dat is een van de mooiste plekjes van Twente. De Dinkel snijdt daar door het zand en de ijsvogel (Kingfisher) zingt er zijn liedjes. De uitspanning Florylimphia was gesloten maar opende toch voor onze Skyriders de deur voor een bak dampende koffie.

Via Noord-Deurningen, Denekamp ging het over het landgoed Sinkgraven met de overbekende watermolen.

Tilligte was de volgende plaats, gevolgd door Lattrop, Vasse (2 x) en Ootmarsum om vervolgens via een korte stop op de Kuipersberg weer Fleringen te bereiken.

De uitbater had daar dampende schalen boerenkool, hutspot en zuurkool gelardeerd met worst/ spek/ klapstuk en siepeltjesjus klaar staan. Wat een heerlijkheid!!!
Met volle buiken toog het brommende gezelschap huiswaarts.



Slotrit Twente - de watermolen op het landgoed Sinkgraven

Een prachtig slot van weer een mooi Skyridersjaar. Hulde Jos Lakerveld!

't Is zoas 't is!